

CHRISTMAS
POEMS



ΠΕΡΑΣΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Πέρασε κι αυτός ο χρόνος
κλείνουν τώρα τα σχολεία·
έρημες θα είν' οι τάξεις
και κλεισμένα τα βιβλία.

* * *

Δε θα μας φωνάζει η μάνα,
«ξύπνα», «διάβασε» και «γράψε»
κι η δασκάλα δε θα λέει,
«συγκεντρώσου», «λέγε», «πάψε».

* * *

Θα χορτάσουμε τον ύπνο
κι όλοι θα ξεκουραστούμε,
μπάνια, εκδρομές, παιχνίδια,
για τρεις μήνες θα χαρούμε.

* * *

Στου παππού το χωριουδάκι,
άλλοι θα παραθερίσουν
κι άλλοι στα εξοχικά τους,
ξένοιαστη ζωή θα ζήσουν.

* * *

Έτσι με καινούριο κέφι,
ο καθένας θα γυρίσει,
το Φλεβάρη στο σχολείο,
τη σπουδή να συνεχίσει.



ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Με το ενδεικτικό στο χέρι,
γυρνάν' στο σπίτι τα παιδιά
και πετούν απ' τη χαρά τους
και γιορτή 'χει η καρδιά.

* * *

'Ολης της χρονιάς οι κόποι,
είναι στο ενδεικτικό
και όλα τους το καμαρώνουν
και το κάνουν φυλακτό.

* * *

'Αλλοι θάχουν ένα «Βήτα»
κι άλλοι «'Αλφα» ζηλευτό
κι εγώ «'Αλφα» περιμένω,
χωρίς να το παινευτώ.

* * *

Διάβαζα πολύ κι ελπίζω,
ο κόπος μου να πληρωθεί
κι έτσι στο ενδεικτικό μου,
ένα «'Αλφα» να γραφτεί.

* * *

Θα χαρεί πολύ ο πατέρας,
θα μου δώσει δυο φιλιά,
κι η μητέρα θα με κλείσει,
με χαρά στην αγκαλιά.

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Με παράπονο στα χείλη
και σφιγμένη την καρδιά,
δίνουμε τα χέρια τώρα,
τ' αποχωρισμού, παιδιά.

* * *

Το σχολειό τ' αγαπημένο,
κλείνει για τις διακοπές
κι έρχονται μαζί τους μέρες,
ξένοιαστες και χαρωπές.

* * *

Όμως τη χαρά μας σκιάζει,
ο πικρός ο χωρισμός,
φίλων μας αγαπημένων
και παγώνει ο λογισμός.

* * *

Σαν αδέλφια όλο το χρόνο,
ζούσαμε συντροφιαστά.
και τρεις μήνες τώρα όλοι,
θε να ζούμε χωριστά.

* * *

Θα χαθούνε οι παρέες
κι οι καλές οι συντροφιάς
κι αυτό σίγουρα θα φέρει,
στις καρδιές μας συννεφιάς.

* * *

Ας ελπίσουμε ο χρόνος,
νάν' μικρός σαν μια σταλιά
κι έτσι γρήγορα να 'ρθούμε
σου σχολειού την αγκαλιά.



Ο Αποχαιρετισμός του Χρόνου

Πάει ο παλιός ο χρόνος
ας γιορτάσουμε παιδιά
και του χωρισμού ο πόνος
ας κοιμάται στη καρδιά

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά(2)
χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά

Γέρε χρόνε φύγε τώρα
πάει η δική σου η σειρά
ήρθ' ο νέος με τα δώρα
με τραγούδια με χαρά

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά(2)
χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά

Μα κι αν φεύγεις μακριά μας
στη καρδιά μας πάντα ζει
κάθε λύπη και χαρά μας
που περάσαμε μαζί

Καλή χρονιά χρόνια πολλά(2)
χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά

Χιόνια στο Καμπαναριό

Χιόνια στο καμπαναριό
που χριστούγεννα σημαίνει
χιόνια στο καμπαναριό
ξύπνησ' όλο το χωριό

Κι όλοι παν στην εκκλησιά
το Χριστό να προσκυνήσουν
κι όλοι παν στην εκκλησιά
λάμπει απόψε η Παναγιά

Κι όλοι προχωρούν μπροστά
μ' αναμμένα φαναράκια
κι όλοι προχωρούν μπροστά
τυλιγμένοι στα ζεστά

Τι χαρά, τι χαρά
Τι χαρά παιδιά
'Ηρθαν τα Χριστούγεννα
και η Πρωτοχρονιά

Τι χαρά, τι χαρά
ήρθε ο Χριστός
και μαζί του έφτασε
ο Άγιος Βασίλης

Τρίγωνα--Κάλαντα

Τρίγωνα, Κάλαντα σκόρπισαν παντού
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού
Τρίγωνα, κάλαντα μες τη γειτονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

Άστρο φωτεινό θάβγει γιορτινό
μήνυμα θα φέρει απ' τον ουρανό (2)

Τρίγωνα Κάλαντα στο μικρό χωριό
και χτυπά χαρούμενα το καμπαναριό
Τρίγωνα, Κάλαντα σκόρπισαν παντού
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού.

Το Έλατο

Ω έλατο ω έλατο μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις!
τι ωραία την Πρωτοχρονιά
μας φέρνεις δώρα και κλαδιά
ω έλατο ω έλατο μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις!

Ω έλατο ω έλατο τι δίδαγμα η στολή σου!
ελπίδα εμπνέει σταθερή
και θάρρος πάντα στη ζωή
Ω έλατο ω έλατο μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις!

Ω έλατο ω έλατο τα πράσινά σου φύλλα!
τα θγάζεις με καλοκαιριά
και τα φορείς με το χιονιά
Ω έλατο ω έλατο τα πράσινά σου φύλλα!

Γερμανικό

Ελλάδα

Δε χορταίνω να βλέπω τον ήλιο,
που το φως του σκορπάει στην πλάση.
Δε χορταίνω να βλέπω του κάμπους
τα βουνά, τις πλαγιές και τα δάση

Δε χορταίνω να βλέπω τα δέντρα
τις πηγές, τη μικρή μας πλατεία.
δε χορταίνω να ζω ν' αναπνέω,
στην ωραία αυτή πολιτεία.

Δε χορταίνω να βλέπω ακρογιάλια
και πανώρια νησιά στην αράδα
Δε χορταίνω να βλέπω εσένα
Ω πατρίδα, Ελλάδα, Ελλάδα!

Γ. Κρόκου

Έρχονται
Χριστούγεννα

Έρχονται Χριστούγεννα
κι όλη γύρω η πλάση
με χαρά ετοιμάζεται,
για να τα γιορτάσει.

Ντύθηκαν στα κάτασπρα
και βουνά και κάμποι
κι έν' αστέρι ολόλαμπρο
απ' τα ουράνια λάμπει.

Οι τρεις Μάγοι κίνησαν
το Χριστό να βρούνε
και στους δρόμους χαρωπά
κάλαντ' αντηχούνε.

Οι εκκλησιές στολίστηκαν,
λάμπουν τ' αγιοκέρια.
Έρχονται Χριστούγεννα,
δώστε όλοι τα χέρια! ...

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τα χριστούγεννα ήρθαν- τώρα
με χαρές πολλές και δώρα,
που ο Χριστούλης μάς χαρίζει.
κι όλους μάς καλοκαρδίζει.

* * *

Μα κι εμείς σαν αγγελάκια
του σχολειού καλά παιδάκια,
το Χριστούλη μας ακούμε
κι όλοι τον ευχαριστούμε.

Φτάσαν οι γιορτές

Φτάσαν οι γιορτές
Του σχολειού οι διακοπές.
Όλα τα παιδάκια έχουμε χαρά.
Έρθαν τα Χριστούγεννα
κι η Πρωτοχρονιά.

Τόπια, ζωγραφίες
και κουκλίτσες χαρωπές
βλέπω στις βιτρίνες
και στα μαγαζιά
κι είναι αυτά για μένα
και τ' άλλα τα παιδιά.

Μαρία Κυνηγού - Φλαμουρά

Άγιος Βασίλης

Άγιος Βασίλης έρχεται,
Γενάρης ξημερώνει,
ο μήνας που μας έρχεται
το Χρόνο φανερώνει.

Την άδεια γυρεύουμε
στο σπίτι σας
να μπορούμε,
στον Άγιο
με τα τρίγωνα
τα κάλαντα να πούμε.

Δημοτικό



Εορτή

daska/05.eda.gr

τραγούδια για τα χριστούγεννα

ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ

Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι Χριστιανοί
και με πίστη ανυμνούνε το Θεό δοξολογούνε
μ' ένα στόμα, μια φωνή ναι με μια φωνή.

Στης Βηθλεέμ ελάτε όλοι τα βουνά τα ιερά
και μ' ευλάβεια μεγάλη 'κει που άγιο φως προβάλλει
προσκυνήστε με χαρά ναι με μια χαρά.

Η ψυχή μας φτερουγίζει πέρα στ' άγια τα βουνά
όπου ψάλλουν οι αγγέλοι απ' τα ουράνια θεία μέρη
στο Σωτήρα "Ωσαννά!" ψάλλουν "Ωσαννά!"

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Καλώς όρισες ξανά Άγιε μας Βασίλη
με τα δώρα τα πολλά τα παιχνίδια τα καλά
που η μεγάλη σου καρδιά σ' όλους μας θα στείλει.

Μας χαρίζεις διαλεχτά πάντα παιχνιδάκια
τόπια κούκλες σε κουτιά караβάκια με πανιά
σ' αγαπούμ' από καρδιά όλα τα παιδάκια.

Φτάνεις πάντα γελαστός διώχνεις κάθε πόνο
και με την Πρωτοχρονιά με τα δώρα τα πολλά
και με όμορφες ευχές για το νέο Χρόνο.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός υμών
ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως.
Εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες
υπό αστέρος εδιδάσκοντο.

Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης
και σε γιγνώσκουν εξ ύψους ανατολήν.
Κύριε δόξα Σοι.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ

Στη γωνιά μας κόκκινο τ' αναμμένο τζάκι.
Τούφες χιόνια πέφτουνε στο παραθυράκι.
Όλο απόψε ξάγρυπνο μένει το χωριό
και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό.

Έλα εσύ που Αρχάγγελος σε υμνούν απόψε.
Πάρε από την πίττα μας που ευωδιά και κόψε.
Έλα κι η γωνίτσα μας καρτερεί να 'ρθείς,
σου 'στρωσα Χριστούλη μου για να κοιμηθείς.

ΕΛΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑΚΙΑ

Ελάτε παιδάκια παιδάκια καλά
κοντά σε μια φάτνη στην άγια σπηλιά
και δείτε τι στέλνει μια τέτοια βραδιά
ο Πλάστης μ' αγάπη σε μας τα παιδιά.

Γεννιέτ' ο Χριστούλης χαρείτε παιδιά
Χαρίστε μ' αγάπη σ' αυτόν την καρδιά
μικροί και μεγάλοι στη φάτνη κινούν
κι εκεί το μικρούλη Χριστό προσκυνούν.

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει,
και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει.
Άγγελοι, μετά ποιμένων δοξολογούσι.
Μάγοι δε, μετά αστέρος οδοιπορούσι?
Αι' ουός μας ενενήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται Χαίρει η φύσις όλη.

Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαρούλα
να μου τον έχεις τον υιό το μοσκοκανακάρη
λούζισ' τον και χτενίζισ' τον και στο σχολείο τον παίρνεις
κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ' ένα χρυσό βεργάλι
και η κυρά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι.

Είπαμε τ' άγια κι ιερά ας πούμε για τη βάγια
άσε βαγίτσα το κερί άσε και το διπλέρι
και κάτσε και κουσουδίσε τι τάχα να σε φέρει,
σαμάκι και λουκάνικο κι από πλευράς κομμάτι
κι από το δώρο του βουνού να πιούμε μια γιομάτη.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Αρχιμηλιά κι αρχιχρολιά ψηλή μου δενδρολιβανιά.
Κι αρχή-κι αρχή καλός μας χρόνος
εκκλησιά-εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος.

Αρχή που βγήκε ο Χριστός άγιος και πνευματικός
στη γη-στη γη να περπατήσει
και να μας-και να μας καλοκαρδίσει.

Άγιος Βασίλης έρχεται -άρχοντες το κατέχετε-
από-από την Καισαρεία
σύ 'σ' αρχό- συ 'σ' αρχόντισσα κυρία.

Βαστά εικόνα και χαρτί ζαχαροκάρνο, ζυμωτή
χαρτί και καλαμάρι
δες και με-δες και με το παλικάρι.

Το καλαμάρι έγγραφε, τη μοίρα του την έλεγε
και το χαρτί-και το χαρτί ομίλει
Άγιε μου-άγιε μου καλέ Βασίλη.

Και νέον έτος αριθμεί
την του Χριστού περιτομή
και η μνήμη του Αγίου
Ιεράρχου Βασιλείου.

Του χρόνου μας αρχή καλή
και ο Χριστός μας προσκαλεί
την κακία ν' αρνηθούμε
μ' αρετές να στολιστούμε.

Να ζούμε βίον τέλειον
κατά το ευαγγέλιον
με αγάπη με ειρήνη
και με τη δικαιοσύνη.

Χρόνια πολλά και ευτυχή
με καθαρά κι αγνή ψυχή
με χαρά και με υγεία
και με θεία ευλογία.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Καλήν ημέραν άρχοντες
αν είναι ο ορισμός σας
Χριστού τη θεία γέννηση
να πω στ' αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλη
οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών
και ποιητής των όλων.

Μες στο σχολείο μας αυτό
πότες να μη σάνισουν

κι οι δάσκαλοι κι οι μαθητές
χρόνια πολλά να ζήσουν.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
το δο- το δόξα εν υψίστοις
και τούτο άξιον εστί
η των η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται
τρεις μά- τρεις μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί
χωρίς χωρίς να λείψει ώρα

Έφτασαν εις Ιερουσαλήμ
με πο- με πόθον ερωτώσι
που εγεννήθει ο Χριστός
να πα- να παν' να τον ευρώσι

Δια χριστόν ως ήκουσεν
ο βα- ο βασιλεύς Ηρώδης
αμέσως εταράχθηκε
κι εγι- κι έγινε θηριώδης

Ότι πολλά φοβήθηκε
δια την, δια την βασιλείαν
μην του την πάρει ο Χριστός
και χα- και χάσει την αξίαν.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΩΤΩΝ

Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός
και χαρά μεγάλη κι αγιασμός
κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
είν' η Παναγιά μας η Δέσποινα.

Σπάργανα κρατάει και κερι
και τον Άη Γιάννη παρακαλεί
Δύνασαι βαπτίσεις Θεού υιόν
Δύναμαι και θέλω και προσκυνώ
και τον Κύριό μου παρακαλώ.

ΜΗ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ

Μη ξέρετε γιατί χαίρεται η καρδιά μας;
Μη ξέρετε γιατί γελούν τα πρόσωπά μας;
Απόψε βράδου-βράδου γεννήθηκ' ο Χριστούλης.
Απόψε βράδου-βράδου τον έστειλ' ο Θεούλης.

Μη ξέρετε γιατί χαίρεται η καρδιά μας;
Μη ξέρετε γιατί γελούν τα πρόσωπά μας;
Χριστούγεννα σημαίνουν τα πιο καλά φοράμε.
Χριστούγεννα σημαίνουν στην εκκλησιά θα πάμε.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ

Μού 'παν έλα να πάμε να δεις,
Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης.
Κι εγώ γυρεύω απόψε στον ουρανό,
τ' αστέρι ψάχνω να 'βρω το φωτεινό
ραμ παμ παμ παμ, ραμ παμ παμ παμ,
να με πάει στο μικρό βασιλιά, πέρα μακριά.

Μες στη νύχτα τα ζώα ξυπνούν
κι απ' έξω ταπεινά βοσκοί προσκυνούν.
Στης Παναγιάς κρυμμένο την αγκαλιά
χρυσό στεφάνι, φως, φορεί στα μαλλιά
ραμ παμ παμ παμ, ραμ παμ παμ παμ.
Σα με βλέπει η καρδιά μου χτυπά και μου γελά.

Μες στη νύχτα παιδί μοναχό,
τι δώρο να σου φέρω πού 'μαι φτωχό;
Φέρνω το τύμπανο που μόνο κρατώ
τα κάλαντα να παίξω για το Χριστό
ραμ παμ παμ παμ, ραμ παμ παμ παμ.
Το πιο ωραίο τραγούδι θα πω για το Χριστό

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Μας προσκαλούν οι καμπάνες στη φάτνη της Βηθλεέμ

Τρίγωνα-κάλαντα μες στη γειτονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά.

Άστρο φωτεινό, θά 'βγει γιορτινό
μήνυμα θα φέρει απ' τον ουρανό.
Μες στη σιγαλιά, ανοίγει η αγκαλιά
και κάνει η αγάπη στην καρδιά φωλιά.

Τρίγωνα-κάλαντα στο μικρό χωριό
και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό έι!
Τρίγωνα-κάλαντα σκόρπισαν παντού
και μας φέρνουν μήνυμα του μικρού Χριστού. Έι

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

Χιόνια στο καμπαναριό
που Χριστούγεννα σημαίνει.
Χιόνια στο καμπαναριό
ξύπνησ' όλο το χωριό.

Ντιν-νταν-ντον!
Ντιν-νταν-ντον!
Ντιν-νταν-ντον!
Ντιν-νταν-ντον Ντιν-Ντον

Κι όλοι παν στην εκκλησιά
το Χρίστό να προσκυνήσουν.
Κι όλοι παν στην εκκλησιά
λάμπει απόψε η Παναγιά.

Τέτοια νύχτα ήταν παιδιά
που γεννήθηκε ο Χριστός μας.
Τέτοια νύχτα ήταν παιδιά
κι είχαν χιόνια τα κλαδιά.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τα γιορτινά τους όλοι θα φορέσουν
απόψε για να παν' στην εκκλησιά
χαρούμενα χτυπάνε οι καμπάνες
χαρά Θεού Χριστούγεννα παιδιά.
Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά
Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά.

Κι η φτωχομάνα με το λιανοκέρι
κι οι νιες με τις λαμπάδες τις λευκές
γονατιστές μπροστά στ' εικονοστάσι
γλυκύτατες θα πούνε προσευχές.
Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά
Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά.

Και ο παππούς γυρμένος στο ραβδί του
ποιος ξέρει ίσως για στερνή φορά
ακολουθεί κι αυτός σκυφτός στο δρόμο
στην εκκλησιά να φτάσει λαχταρά.
Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά
Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά.

[προηγούμενη σελίδα](#)

[εκτύπωση σελίδας](#)

[επόμενη σελίδα](#)

Αν φτάσατε εδώ από κάποια άλλη σελίδα και δεν βλέπετε τα μενού επιλογών, κάντε κλικ [εδώ](#)

daskaalos.edu.gr

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΘΕΩ

Απόψε στη νυχτιά τη μαγική,
με τ' άστρο φεγγοβόλο της ελπίδας,
οι Μάγοι ας γινούμε κι οι βοσκοί
στο δρόμο μιας καινούριας μας πατρίδας.

Απόψε στου προβάτου τη σπηλιά
το βήμα μας ας φέρουμε και πάλι,
αγάπης να σκορπίσουμε φιλιά,
κρατώντας το Χριστό μες στην αγκάλη.

Λαμπρό της Βηθλεέμ το θείο φως
μαζί με των αγγέλων το τραγούδι,
ανέσπερο ας γίνει οδηγός,
αγνής ζωής ν' ανθίσει το λουλούδι.

Καθώς κάθε ψυχή θα ξαγρυπνά,
το μίσος θα πεθάνει κι η κακία,
τα μύρια θ' αντηχούνε Ωσαννά
Δόξα Θεώ κι 'ανθρώποις ευδοκία'.

ΔΩΡΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Κυματάκι μου καλό,
που χορεύεις σαν τρελό
και σκορπάς λευκά κρινάκια
στού γιαλού τα βοτσαλάκια

Πλέξε μου δαντελωτό
τούλι ασημοκεντητό
στολισμένο με τ' αστέρια
π' άνθισαν σε αγγέλων χέρια.

Θα το πάω στην " Παναγιά"
τούτη τη γλυκιά βραδιά
να της πω μ' αυτό το τούλι
να σκεπάσει το Χριστούλη.

Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Την άγια νύχτα τη χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια
και προσκυνούν γονατιστά τη Φάτνη τους τ' άδολα βόδια.
Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα σταυροκοπιέται
και λέει με πίστη απ' της ψυχής τ' απόβαθα "Χριστός γεννιέται".

Την άγια νύχτα τη χριστουγεννιάτικη, κάποιιοι ποιμένες
ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες στη γη σταλμένες.
Κι ακούγονται τα Ωσαννά απ' αγγέλων στόματα στο σκόρπιο αέρα
το διαλαλούν σε χειμαδιά λιοφώτιστα με τη φλογέρα.

Την άγια νύχτα τη χριστουγεννιάτικη, ποιος δεν το ξέρει
των Μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει τ' αστέρι.
Κι όποιος το βρει μες στ' άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει,
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει.

ΜΗ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕ ΞΕΡΩ

Μη λέτε πως δε ξέρω
κι εγώ που 'μαι μικρός
πως μια γαλάζια νύχτα
γεννήθηκε ο Χριστός.

Μη λέτε πως δε ξέρω
πως μ' αγαπά πολύ
γι αυτό κι εγώ του στέλνω
ένα γλυκό φιλί.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΖΕΙ

Ο καιρός χριστουγεννιάζει
πέφτει στόλισμα το χιόνι.

Πράσινο άρωμα του ελάτου,
πόλεις και χωριά κυκλώνει.

Κι ο καιρός χριστουγεννιάζει.
Κάθε τόσο μια καμπάνα
δίνει μήνυμα στον κόσμο:
Σπήλαιο, γιος, αστέρι, μάνα.

Κι ο καιρός χριστουγεννιάζει.
Κάποιο φέρνει ουράνιο χέρι
την αγάπη-αρνί κοντά μας,
την ειρήνη-περιστέρι.

Φως και κρύσταλλα κι αχτίδες,
κι όλη η πλάση τρεμουλιάζει.
Χιόνι φτερουγούν οι αγγέλοι,
κι όσο πάει, χριστουγεννιάζει.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

οι καμπάνες τι χαρά.
Κάθε χρόνο μια φορά
Άγια μέρα προμηνάνε,
σαν χτυπάνε.

Κι ο καθένας μας θα βγει
τυλιγμένος την αυγή,
στα καλά τα γιορτινά του,
τη χαρά του.

Μες στην εκκλησιά ορθός
πως γεννήθηκε ο Χριστός,
θε ν' ακούσει όλη η κτίση
θα σκιρτήσει.

Οι καμπάνες, τι χαρά.
Κάθε χρόνο μια φορά
Άγια μέρα προμηνάνε,
σαν χτυπάνε.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Είναι μέρα χαρμόσυνη τούτη
εγεννήθη του κόσμου το φως,
χαίρετ' όποιος μεγάλα έχει πλούτη
τραγουδάει και χορεύει ο φτωχός.

Τα παιδιά μ' ανυπόμονους κρότους
την καινούρια ζητούν φορεσιά,
πού 'χαν φτάσει να δουν στα όνειρό τους,
πού 'χ' η μανά ετοιμάσει γι αυτά.

Χαίροντ' όλοι το βλέπω άλλ 'εσβήσκει
από κρύα παγωμένη ννοή
στις ψυχές των ανθρώπων η πίστη
κι είναι τώρα η χαρά τους τυφλή.

Στα σκοτάδια του κόσμου μια μέρα
πάλι εκείνη σαν άστρο ας φανεί
που τους Μάγους οδήγησε πέρα
να λατρέψουν το ουράνιο παιδί.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ξημέρωσαν Χριστούγεννα. Οι εκκλησιές σημαίνουν,
κουνιούνται τα καμπαναριά και οι φωνές που βγαίνουν
απ' το βαθύ το διάπλατο κάθε καμπάνας στόμα,
μοιάζουν χερουβικούς ψαλμούς. Σαν απ' ουράνιο δώμα.

Χιλιάδες τα χριστούγεννα τα τραγουδούν αγγέλοι
και κάθε αχτίδα από ψηλά που κάθε αστέρι στέλλει
μοιάζει αγγελική ματιά. Θρησκεία. Γλυκειά μάνα.

Τι όμορφη δίνεις εσύ λαλιά και στη καμπάνα
και πόσο εκείνη η λαλιά σαλεύει στην καρδιά μας.

Πόσες εκείνος ο σταυρός απ' τα καμπαναριά μας,
στην αντηλιάδα χύνοντας τόσες χρυσές αχτίδες,

χύνει βαθιά μας στη ψυχή, γλυκιές χρυσές ελπίδες.

Κι οι δυο εκείνες χαραυγές που άγγελο καταβαίνουν
μέσ' απ' τον ουρανό ψηλά κι έρχονται και σημαίνουν
Χριστούγεννα κι Ανάσταση ω τι μυστήριο χύνουν,
τι χαραυγούλες είν' αυτές, πόση ζωή μας δίνουν.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Μες στην αχνόφεγγη βραδιά
πέφτει ψιλό ψιλό το χιόνι
γύρω στην έρμη λαγκαδιά
στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.

Ούτε πουλιού γρικός λαλιά
ούτ' ένα βέλασμα προβάτου
λες κι απλωμένη σιγαλιά
είν' εκεί ολόγυρα θανάτου.

Μα ξάφνου πέρα απ' το βουνό
γλυκός σημάντρου ήχος γρικιέται,
ωσάν βαθιά απ' τον ουρανό
μέσα στη νύχτα να σκορπιέται.

Κι αντιλαλεί τερπνά τερπνά
γύρω στην άφωνη την πλάση,
και το χωριό γλυκοξυπνά
την άγια μέρα να γιορτάσει.

[προηγούμενη σελίδα](#)

[εκτύπωση σελίδας](#)

[επόμενη σελίδα](#)

Αν φτάσατε εδώ από κάποια άλλη σελίδα και δεν βλέπετε τα μενού επιλογών, κάντε κλικ [εδώ](#)

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Το φτωχό τον Αϊ – Βασίλη
συλλογίζομαι Κωστάκη
θα' ναι τώρα κουρασμένο
το καλό μας γεροντάκι

Τάχα δεν καταλαβαίνεις;
Έρχεται μ' αεροπλάνο
κι ως να πεις, παιδί μου, τρία,
βρίσκεται στη στέγη πάνω.

Βιαστικά απ' την καμινάδα
τα παιχνίδια μας πετάει
κι ευθύς ύστερα ο καλός μας
μες στα σύννεφα πετάει.





Χριστούγεννα

Είδα χθες βράδυ στ' όνειρό μου
τό γεννημένο μας Χριστό·
τα βόδια απάνω του εφυσούσαν
όλο το χνώτο τους ζεστό.

Βοσκοί πολλοί και βοσκοπούλες
τον προσκυνούσαν ταπεινά·
ξανθόμαλλοι άγγελοι εστεκόνταν
κι έψελναν γύρω του «Ωσαννά!».

Το μέτωπό του ήταν σαν ήλιος
και μέσα η Φάτνη η φτωχική,
άστραφτε πιο καλά από μέρα,
με κάποια λάμψη μαγική.

Στα πόδια του έσκυβαν οι Μάγοι
κι έμοιαζε τ' άστρο από ψηλά,
πως θα καθίσει σαν κορόνα
στης Παναγίτσας τα μαλλιά.

Μα κι από αγγέλους κι από Μάγους
δεν ζήλεψα άλλο πιο πολύ,
όσο της Μάνας Του το στόμα
και το ζεστό, ζεστό φιλί.

Τέλλος Άγρας

Τρίγωνα κάλαντα

Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού
τρίγωνα κάλαντα μεσ' στη γειτονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά

Άστρο φωτεινό θα βγει γιορτινό
μήνυμα να φέρει από τον ουρανό
λάμπει ο ουρανός είναι φωτεινός
μήνυμα αγάπης μας στέλνει ο Χριστός

Τρίγωνα κάλαντα του Χριστού γιορτή
της ειρήνης μήνυμα να απλωθεί στην γη
Τρίγωνα κάλαντα μεσ' στη γειτονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά

Τρίγωνα κάλαντα και παντού φωνές
τα παιδιά χαρούμενα μεσ' στις γειτονιές
Τρίγωνα κάλαντα ήρθε ο Χριστός
και ξαναγιορτάζουμε γη και ουρανό

Άστρο φωτεινό θα βγει γιορτινό
μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό
λάμπει ο ουρανός είναι φωτεινός
μήνυμα αγάπης μας στέλνει ο Χριστός

Τρίγωνα κάλαντα του Χριστού γιορτή
της ειρήνης μήνυμα να απλωθεί στην γη
Τρίγωνα κάλαντα μεσ' στη γειτονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά

ΤΟ ΕΛΑΤΟ

Ω έλατο ω έλατο τα φύλλα σου κοιτάζω
ω έλατο ω έλατο τα φύλλα σου κοιτάζω
ψυχές χιλιάδες φαίνονται
ψυχές που δεν μαραινόνται
ω έλατο ω έλατο τα φύλλα σου κοιτάζω

ω έλατο ω έλατο χαρούμενες ελπίδες
ω έλατο ω έλατο χαρούμενες ελπίδες
ευχές απόψε στείλε μου
αγαπημένε φίλε μου
ω έλατο ω έλατο χρυσές ελπίδες φέρνεις

ω έλατο ω έλατο χριστούγεννα μας φέρνει
ω έλατο ω έλατο χριστούγεννα μας φέρνει
στο σπίτι πάλι σε θωρώ άσπρο ντυμένο γιορτινό
ω έλατο ω έλατο χριστούγεννα μας φέρνει

Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πάει ο παλιός ο χρόνος
ας γιορτάσουμε παιδιά
και του χωρισμού ο πόνος
ας κοιμάται στην καρδιά

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά
χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά
χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά

Γέρε χρόνε φύγε τώρα
πάει η δική σου η σειρά
ήρθε ο νέος με τα δώρα
με τραγούδια με χαρά

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά
χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά
Καλή χρονιά χρόνια πολλά
χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά

Μα κι αν φεύγεις μακριά μας
στην καρδιά μας πάντα ζει
κάθε λύπη και χαρά μας
που περάσαμε μαζί

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά
χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά
χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά

Λευκά Χριστούγεννα

Φυσάει ο βοριάς τώρα
πέφτει το χιόνι απο ψηλά
γιορτινά όλα αυτήν την ώρα
η αγάπη ανθίζει στην καρδιά

Ξημέρωσε γιορτή πάλι
ήρθαν Χριστούγεννα λευκά
η χαρά μεγάλη βαθιά
μια ουράνια φλόγα στην καρδιά

Θυμάμαι τις γιορτές τότε
τότε που είμασταν παιδιά
περασμένα χρόνια
παντού τα χιόνια
χαρούμενα όλα φωτεινά

Γιορτάζαμε με αγάπη όλοι
χαμογελούσαμε ζεστά
στην καρδιά μας πάντα χαρά
τα Χριστούγεννα ήταν λευκά

Θυμάμαι τις γιορτές τότε
τότε που είμασταν παιδιά
με γλυκές νότες στην καρδιά
τα Χριστούγεννα ήταν λευκά

Χριστούγεννα λευκά

Άγια Νύχτα

Άγια Νύχτα, σε προσμένουν, με χαρά οι Χριστιανοί
και με πίστη ανυμνούμε, τον Θεό δοξολογούμε,
με ένα στόμα, μια φωνή, Ναι με μια φωνή

Η ψυχή μας φτερουγίζει πέρα στα άγια τα βουνά
όπου ψέλνουν οι αγγέλοι απ' τα ουράνια θεία μέλη
στον Σωτήρα "Ωσανά", ψέλνουν, "Ωσανά"

Στης Βηθλεεμ ελάτε όλοι τα βουνά τα ιερά
και με ευλάβεια μεγάλη, κει που τ' άγιο φως προβαλλει
προσκυνήστε με χαρά, Ναι, με μια χαρά.

Καλαντα Χριστουγεννων

Καλήν ημέραν αρχοντες
κι αν ει κι αν είναι ο ορισμός σας
Χριστού την θεία γεννηση να μπω
να μπω στα αρχοντικο σας
Χριστός γεννάται σήμερα
εν Βη εν Βηθλεεμ την πόλη

οι ουρανοί αγαλλονται
χαιρεί χαιρεί η κτίσις όλη
Εν τω σπηλαιό τικτεται
εν φά εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών
και ποι και ποιητης των όλων

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
το Δο το Δόξα εν Υψίστοι
και τούτο άξιον εστι
η των η των ποιμένων πιστη

Εκ τη Περσίας ερχονται
τρεις μα τρεις μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί
χωρίς χωρίς να λείψει ώρα



Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς

Αρχιμηλιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιθανιά,
κι αρχή καλός μας χρόνος,
εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος.

Αρχή που βγήκεν ο Χριστός,
άγιος και πνευματικός
στη γη να περπατήσει
και να μας καλοκαρδίσει.

Άγιος Βασίλης έρχεται
— άρχοντες τον κατέχετε
από την Καισαρεία
— είσαι αρχόντισσα κυρία.

Βαστάει εικόνα και χαρτί,
με τον Χριστό τον λυτρωτή,
χαρτί και καλαμάρι,
δες και μέ το παλικάρι.

Λαϊκό



ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

Χιόνια στο καμπαναριό
που Χριστούγεννα σημαίνουν
χιόνια στο καμπαναριό
ξυπνήσε όλο το χωριό

Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν
ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν

Κι όλοι παν στην εκκλησιά
τον Χριστό να προσκυνήσουν
και όλοι παν στην εκκλησιά
λάμπει απόψε η Παναγιά

Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν
ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν

Και γεννήθηκες χωρίς
στρωματάκι καλε μας Χριστούλη
και γεννήθηκες χωρίς
μια σκουφίτσα να φορείς

Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν
ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν

Πρωτοχρονιά

Ο Αϊ – Βασίλης έρχεται
με γέλια και με δώρα.
Καινούριος χρόνος έφτασε
μ' ελπίδες με χαρά.

Ο άλλος χρόνος γέρασε
και φεύγει μακριά μας.
Σαν όνειρο επέρασε
με την Πρωτοχρονιά.

Ο Αϊ – Βασίλης έρχεται,
καινούριος χρόνος έφτασε.
Ο άλλος χρόνος γέρασε,
σαν όνειρο επέρασε.

Όλοι μαζί πάλι, παιδιά,
ήρθ' η χρυσή, καλή χρονιά.
Γιορτάστε την Πρωτοχρονιά
με μια καρδιά και με χαρά



Λευκά Χριστούγεννα

Φυσάει ο βοριάς τώρα
πέφτει το χιόνι απο ψηλά
γιορτινά όλα αυτήν την ώρα
η αγάπη ανθίζει στην καρδιά

Ξημέρωσε γιορτή πάλι
ήρθαν Χριστούγεννα λευκά
η χαρά μεγάλη βαθιά
μια ουράνια φλόγα στην καρδιά

Θυμάμαι τις γιορτές τότε
τότε που είμασταν παιδιά
περασμένα χρόνια
παντού τα χιόνια
χαρούμενα όλα φωτεινά

Γιορτάζαμε με αγάπη όλοι
χαμογελούσαμε ζεστά
στην καρδιά μας πάντα χαρά
τα Χριστούγεννα ήταν λευκά

Θυμάμαι τις γιορτές τότε
τότε που είμασταν παιδιά
με γλυκές νότες στην καρδιά
τα Χριστούγεννα ήταν λευκά

Χριστούγεννα λευκά

Άγια Νύχτα

Άγια Νύχτα, σε προσμένουν, με χαρά οι Χριστιανοί
και με πίστη ανυμνούμε, τον Θεό δοξολογούμε,
με ένα στόμα, μια φωνή, Ναι με μια φωνή

Η ψυχή μας φτερουγίζει πέρα στα άγια τα βουνά
όπου ψέλνουν οι αγγέλοι απ' τα ουράνια θεία μέλη
στον Σωτήρα "Ωσανά", ψέλνουν, "Ωσανά"

Στη Βηθλεεμ ελάτε όλοι τα βουνά τα ιερά
και με ευλάβεια μεγάλη, κει που τ' άγιο φως προβαλλει
προσκυνήστε με χαρά, Ναι, με μια χαρά.

Δεκέμβριος

Παγωγιές, χιόνια και κρύα
Τα παιδάκια στη φωτιά
ακούν μύδια, παραμύδια
που τους λέει η γιαγιά

Κάποια νύχτα του Δεκεμβρη
σε μία φάση φτωχική
μέσ τα κρύα και στα χιόνια
ηλθε ο χριστός στη γη

Τα παιδιά της Γης

Παναγιά μου, Παναγίτσα

Που έχεις το χριστό αγκαλίτσα

Πάρε και χρυσή ποδιά σου

Τα παιδιά της Γης κοντά σου,

Δίπλα κίτρινα φαντάκια,

Όλα του χριστού οδερφάκια·

Δίπλα στο χριστό να τα έχεις,

να φιλοφρονείς να τα προσέχεις·

το δέντρο.

Με στολίδια και με κάλλη
μ' εν' αστερί λαμπρό
μες στην τάξη μας προβάλλει
του Χριστού το δέντρο πάλι
όμορφο φανταχτερό.

~

Γύρω σε χορό ας σταθούμε
και τραγούδια ευλαβικά
στο Χριστούλη μας ας πούμε
και τα δώρα ας μαγαζεύμε
απ' το δέντρο αδελφικά

~

)

ΜΙΚΡΟΥΣΣΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΥΣΣΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥΣΣΙΚΟ
ΜΕ ΓΖΕΙΛΑΝ ΓΤΟ ΓΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΤΗ ΣΑΚΚΑ ΜΟΥ
ΜΟΥ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ
ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΑΝΕ ΑΠ' ΤΟ ΣΠΙΖΙ ΜΟΥ
ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΓΙΝΩ
ΚΙ ΕΧΩ ΕΓΙΝΑ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΦΑΡΩΝΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Χρειαζούγενα.

Βοριάς βορράει στο σκοτεινό
του Δεκεμβρίου το βράδυ

κι ένα ψυχρό χιονόνερο
φερνει σ' αγριοκαίρι.

Τι κι αν στον γαυρο ουρανό
απλώνεται σκοτάδι;
πάνω απ' τη γάλη ασύγκριτο
φεγγοβολιά εν' αστέρι.

Χριστούγεννα

Χριστούγεννα διμώνουν
μεγάλη εορτή

Χαρά ε' όλο τον κόσμο
Χαρά ε' όλη τη γη

Στο δένδρο του Χριστούλη
στο χαρά παιδιά
εμπρός, ας τραγουδώμε
μ' αγάπη στην καρδιά.

Εφθάσε το καλοκαίρι
κλείνουν τα βχολεία
Τα παιδάκια τρέχουν, παίζουν
στην ακρογιαλιά.

Δες τα στάχνα πως λυγίζουν
στον ανέμου την πνοή
Ηρθε η ώρα να θερίσουν
οι καλά μας γεωργοί.

Έρχονται Χριστούγεννα

Έρχονται Χριστούγεννα
κι όλη η γήρω πλάσι
με χαρά σταματάει
γιάνά τα γιορτάει.

Ντύθηκαν στα κάταβρα
τα βουνά και οι κάμποι
κι έν' ατέρ, ολόκληρο
αη' τα ουράνια λάμπει

Οι τρεις Μάγοι κίνησαν
το Χριστό να βρουνε
και βόσκ' όρους χαρμιά
κάταν' ανευχούνε

Οι εκκλησιές στολιστικόν
λάμπουν ζ' άγιοκέρια
Έρχονεαι Χριστούγεννα
δώστε όλοι τα χέρια.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΓΕΝΑΡΗΣ ΣΥΦΕΡΩΝΕΙ
ΟΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΑΝΕΡΩΝΕΙ

Την αδεια γυρεύοτε
στο σιζι σας να φιλάτε
στον Αγιο φιλάτε τ' όψη
τα κάταν' α πούτε

Ο μικρός Χριστούλης

Σε μια φάση ταπεινή
τα πολύ παλιά τα χρόνια
κάποια νύχτα σκοτεινή
μες τους πάγους και στα χιόνια

Εγενήθηκε μικρό
ο Χριστούλης μας παιδάκι
κι είχε απ' τ' αέρα πιο λαμπρό
το φως του προσώπου

Ήρθαν μάγοι και βοσκοί
να τον δουν, να προσκυνήσουν
κι άγγελοι με μουσική
για να τον δοξολογήσουν

Κι ο Χριστούλης με χέρια
τα χεράκια του κουνούσε
κι ένα - ένα για βερνίκι
όλους γύρω του ετοίμασε

Χριστούγεννα

Χριστούγεννα σιμύνου
μεγάλη εορτή
χαρά σ' όλο τον κόσμο
χαρά σ' όλη τη γη

Στο δέντρο του Χριστούλη
ολόχαρα παιδικά
εμπρός ας τραγουδάμε
μ' αγάπη στην καρδιά.

Φτάσαν οι γιορτές

Φτάσαν οι γιορτές
του σχολείου οι διακοπές
Όλα τα παιδάκια έχανε χαρά.
Ήρθαν τα Χριστούγεννα
κι η πρωτοχρονιά.

Τσίπια, ζωγραφίες
και κούκλιτσες χαρωπές
βλέπω στις βιτρίνες
και στα μαγαζιά
κι είναι αυτά για μένα
και τ'άλλα τα παιδιά.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Το φτωχό τον Αϊ - Βασίλη
συλλογίζομαι Κωστάκη
θα' ναι τώρα κουρασμένο
το καλό μας γεροντάκι

Τάχα δεν καταλαβαίνεις;
Έρχεται μ' αεροπλάνο
κι ως να πεις, παιδί μου, τρία,
βρίσκεται στη στέγη πάνω.

Βιαστικά απ' την καμινάδα
τα παιχνίδια μας πετάει
κι ευθύς ύστερα ο καλός μας
μες στα σύννεφα πετάει.

Χριστόφορος Πήλιος
Τὸ σχολεῖο θὰ κλείσῃ

Τὸ σχολεῖο θὰ κλείσῃ πάλι
κι ἔχω μιὰ χαρὰ μεγάλη.
Τὸ καημένο κεφαλάκι
θὰ ξεκουραστῆ λιγάκι.

Τώρα πιά κάθε παιδάκι
δῶθε-κεῖθε σὰν πουλάκι,
ὅσο θέλει θὰ πετάξῃ
μὲ τὸ ἐνδεικτικὸ του... ἐν τάξει!

Κλείνει τὸ σχολεῖο

Λεωνεῖς

Κύλησε κι αὐτὴ ἡ χρονιά
ὄμορφα καὶ πάει
κι ἡ καρδιά μας πρόσχαρα
σήμερα χτυπάει.

Κλείνει τὸ σχολεῖο μας,
κλείνουν τὰ βιβλία
κι ὅλοι λέμε: Γειά χαρά,
τώρα στὰ θρανία.

Χριστόφορος

Ἐξω πάλι ἡ ἐξοχή,
νά τη, μᾶς προσμένει,
πράσινη κι ὀλόδροση
καὶ μυριανθισμένη.

Νὰ χαροῦμε τὴ δροσιά,
τὴν ἀγῆ, τ' ἀγέρι,
τὸ βουνό, τὴ θάλασσα
καὶ τὸ καλοκαίρι.

Τεῖχος

Ελένα Πέκκα

Τελείωσε ἡ γιορταῦλα μας
καὶ τώρα εἶχω νὰ πῶ
ὅ' ὅλους που μὲς τιμήσατε
ἐνὰ μέγαρο ευχαριστώ

Ἴσως μικρὴ σας φάνηκε
ἡ παιδικὴ γιορτὴ μᾶς
μὰ εἴμασθε κι εμεῖς μικρὰ
καὶ βάρουμε ὅσην ἐν δυνάμει μοῦς

Τεῖχος

Καλή σας μέρα αγαπητοί
που ηρθατε στη γιορτή μας
δίνουμε ε'όλους σας φιλιά
μέσα από την ψυχή μας

Καλώς μας ήρθατε εδώ
εί αγαπημένο μας εθνικό
των χριστουγέννων η γιορτή
θα γίνει μ'όλους μας μαζί!

Θ'ακούσετε ποιήματα
σκετσάκια τραγουδάκια
μην μας παρεξηγήσετε
γιατί είμαστε μικράκια.



Το σχολείο θα κλείσει.

Το σχολείο θα κλείσει πάλι
κι έχω μια χαρά μεγάλη

Το καημένο κεφαλάκι
θα ζεκουραστεί λιγάκι

Τώρα πιά κάθε παιδάκι
δώθε - κείθε σαν πουλάκι
όσο θέλει θα πετάξει
με το ενδεικτικό του εντάξει!





Θα βάλω
το αστέρι
στην κορυφή.

Ποίημα

Να το δέντρο στολισμένο
φουντωτό, καμαρωτό.
Να το δέντρο στολισμένο
στο σαλόνι τ' ανοιχτό.

Πώς μ' αρέσει,
πώς μ' αρέσει
τι μεγάλη ομορφιά
για να δω τι θα μου πέσει
απ' τα πλούσια κλαριά.

Στέλιος Σπεράντζας

Θα σου πω
ένα ποίημα.

Κλείνει τὸ σχολεῖο

Κύλησε κι αὐτὴ ἡ χρονιά
ὄμορφα καὶ πάει
κι ἡ καρδιά μας πρόσχαρα
σήμερα χτυπάει.

Κλείνει τὸ σχολεῖο μας,
κλείνουν τὰ βιβλία.
κι ὅλοι λέμε: Γειά χαρά,
τώρα στὰ θρανία.

Ἐξω πάλι ἡ ἐξοχή,
νά τη, μᾶς προσμένει,
πράσινη κι ὀλόδροση
καὶ μυριανθισμένη.

Νὰ χαροῦμε τὴ δροσιά,
τὴν αὐγή, τ' ἀγέρι,
τὸ βουνό, τὴ θάλασσα
καὶ τὸ καλοκαίρι.

^{Ζωὴ τὸν φρονιμὸν}
Τὸ σχολεῖό δε μας χωρεῖ
σήμερα θα κλείσει.

Με φωνές χαρούμενες
ἔχει πλημμυρίσει

Και φωνάζουν τὰ παιδιά
ἦρθε καλοκαίρι
πάμε στὴν ακρογιαλιά
στο δροσάτο αἰέρι

Ντυθήκαμε τὰ γιορτινά
καὶ ἔσένα καρτερούμε
να πάμε νύχτα ἐκκλησιά
Χρόνια πολλά να πούμε

Χρόνια πολλά, Χρόνια πολλά
για τὴ Χριστιανοσύνη
ὁ ερχομός σου σκόρπισε
τὴ θεία καλοσύνη

Μικρούτσικο, μικρούτσικο
με στείλαν στο σχολείο
μου δώσανε τη σακκάκι μου
μου πήραν και βιβλίο,
και μου είπαν από το
βλπίτι μου
«καλό παιδί να γίνω»
Κι εγώ έγινα καλό παιδί
και τώρα καμαρώνω
διότι προβιάστηκα
και πέρασα το χρόνο.

Αγαπημένες μας μανούλες,
αγαπημένοι μας μπαμπάδες,
Είμαστε χαρούμενοι
που βρίσκεστε κοντά μας.
Σας ευχαριστούμε για
ότι κάνετε για μας.
Και μέσα απ' την καρδιά
μας σας λέμε ένα
μεγάλο ευχαριστιώ.

Η ΦΑΤΗΗ

Ερωγράφισα μια φάτηη
σαν μικρή, ζεστή φωλιά,
με αρνάκια γύρω-γύρω,
μέσα σ' όμορφη σπηλιά.

Κι έβαλα ψηλά να λάμπει
ένα αστέρι μαγικό.
Τα Χριστούγεννα να πάμε
στο γεογέννητο Χριστό.

π.: Β. Χαρωνίτη

Σήμερα Χριστούλη
γεννήθηκες Θεούλη
πολύ φτωχικά
μέσα σε μια σπηλιά

Γεννήθηκες ταπεινά
μέσα στη βροχερή σπηλιά
χαίρεται η φύση όλη
στη Βηθλεέμ την πόλη

Ο Αη-Βασίλης έρχομαι
θα σας μοιράσω δώρα
θα δωξω κάθε λύπη σας
για να χαρείτε τώρα

Και στα παιδάκια τα
φτωχά
την πόρτα θα χτυπήσω
κι από το μεγάλο σάκο
μου, δώρα πολλά θ' αφήσω.

Απόψε αυτή η νύχτα
αρχεί να ξεμερώσει
απόψε αυτή η νύχτα
δε λείπει να τελειώσει

Βάλτε τα παπουτσάκια σας
στην πόρτα του σπειριού
ν' αφήσει ο Αη-Βασίλης
τα δώρα του κουτιού

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σχολειό μου αγαπημένο,
δασκάλα μου καλή,
θα χωριστούμε τώρα,
όχι όμως για πολύ.

Θα φύγουμε για λίγο,
να βρούμε τη δροσιά
στο βουναλάκι πάνω,
στην ακροθαλασσιά.

Τον ήλιο να χαρούμε,
να παίξουμε πολύ,
όπου το καλοκαίρι
τ' ωραίο μάς καλεί.

Όμως θα 'ρθούμε πάλι
κι εμείς σαν τα πουλιά,
που, όπου κι αν πάν', γυρίζουν
στην πρώτη τους φωλιά.

Χαίρονται όλοι οι
Χριστιανοί
χαρά, χέλια, τραγούδια,
γιορτάζουνε για το Χριστό
παιδιά και αγγελούδια.

5)

Ανδρέας

Είμαι μικρός' στ'ανάστημα
μικρός στην ηλικία
ια αγαπώ τα γράμματα
α'αρέσουν τα βιβλία

6)

Riza

Γράμματα θέλω γράμματα
σχολεία και βιβλία
αυτά υπεραβλίζουνε
πατρίδα και θρησκεία.

7)

στηλιόνα

Είμαι ένα αστέρι
τόσο δα μικρό
είμαι ένα αστέρι
λάμπω χαρμητό

8)

Καλή σας μέρα αγαπητοί
που ήρθατε στη γιορτή μας
δίνουμε σ'όλους σας φιλιό
μέσα από την ψυχή μας

1)

φιλιππος

Καλώς μας ήρθατε εδώ
στ'αγαπημένο μας σχολείο
των Χριστουγέννων η γιορτή
να γίνει μ'όλους μας μαζί

2)

Κωνσταντίνος

Θ'ακούσετε ποιήματα
σκετσάκια τραγουδάκια
μη μας παρεξηγήσετε
γιατί είμαστε μικρόκια

3)

Αντώνης

Μη με κοιτάτε

που είμαι εγώ

τόσο μικρό παιδάκι

ξέρω για τα Χριστούγεννα

όμορφο ποιηματάκι

4)

Ελάτε παιδάκια

παιδάκια καλά

κοντά σε μια φάτνη

μια τέτοια βραδιά

Γεννιέται ο Χριστούλης

χαρείτε παιδιά

χαρίστε με αγάπη

6^ο Αυτών την καρδιά

Ερχονται Χριστούγεννα

τι χαρά, τι χαρά

η μαμά μας παιδί

το σπίτι ετοιμάζει

Γιορτινά θα το ντύσει

και γλυκά θα ψήσει

τα παιδάκια θα ληδούν

από τη χαρά τους θα γελούν

^{μονακ}
Θέλω να μάθω ^{επειτα} ελληνικά

που τόσο τα θαυμάσω

Θέλω να μάθω ελληνικά

στο ελληνικό σχολείο

να τα μιλώ πολύ καλά

να γράφω να διαβάζω

Θέλω να μάθω ελληνικά

να πάω στην πατρίδα

Ξέρω πολλά χι' αυτήν ενώ

μ' ακόμα δεν την είδα

Θέλω να μάθω ελληνικά

στο ελληνικό σχολεί

Έλα και πάλι να μας

φέρεις τη χαρά

Ω! μην αρχείς

Σε καρτερούμε θείο Βρέφος

μέσα βτης καρδιάς μας

τη σπηλιά να γεννηθείς

για να εκορπίσεις

της κοκκίας μας το νέφος

Ο ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Μια φορά κι ένα καιρό
ήταν μια πολιτεία
από όλες εξεχώριζε
σ' ολόκληρη τη χώρα
Μια πολιτεία όμορφη
μα πάντα λυπημένη
οι άνθρωποι αγέλαστοι
χαζοί και μουτρωμένοι
δεν ξέρανε χαμόγελο
και αγάπη τι σημαίνει

Καθένας τους εκοίταζε
μονάχα τη δουλίτσα του
η καλημέρα ακριβή
σαν να 'τανε χρυσάφι
ποτέ δεν παίζαν τα παιδιά
στο δρόμο στην πλατεία
ποτέ δεν κάνανε γιορτή
χαρά και φασαρία
της βγάλανε και τ' όνομα
Αγέλαστη Πολιτεία !

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ησυχία , ησυχία παρακαλώ , άρχεται η συνεδρίασις ! Παρακαλώ να προσέλθει ο κατηγορούμενος μισό λεπτό να βρώ το όνομα ά το βρήκα Άι – Βασίλης ..

ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗΣ Απαιτώ να μάθω γιατί κατηγορούμαι !

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Σιγά μη σου δώσουμε και λογαριασμό . Να προσέλθει ο πρώτος μάρτυς Αστυνόμος Άγγελος Κάγκελος .

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Παρών

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Πέστε μας τι έγινε

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Βεβαίως ο κύριος από εδώ Άι Άι Άι Αινσάιν ...

ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗΣ Άι – Βασίλης!!!!

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Άι – Βασίλης πάρκαρα παράνομα το έλκηθρό του το βράδυ της Πρωτοχρονιάς . Επίσης ο τάρανδός του μάσησε το καπέλο μου .

ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗΣ Μα εγώ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Σιωπή . Ευχαριστώ , να προσέλθει ο επόμενος μάρτυς κύριος Φανούρης Φανουράκης .

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Παρών . Ο κύριος από εδώ μπήκε κρυφά στο σπίτι μου το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και έριξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας , σπάζοντας τα καινούρια μας στολίδια και τα καινούρια μας λαμπάκια , επίσης έσπασε και δυο πιατέλες με μελομακάρονα , μετά από όλα αυτά πήδηξε από το παράθυρο και έφυγε !

ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗΣ Μα εγώ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Σιωπή . Ευχαριστώ , να προσέλθει η κυρία Παστωμένη Κουλουράκη , πρόεδρο της Ένωσης Προστασίας Ζώων .

Π.ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΗ Παρούσα . Ο κύριος από εδώ είχε φορτώσει τα κακόμοιρα τα ζωάκια του μ' ένα σωρό δώρα και τα είχε να κρυώνουν μέσα στο αγιάζι και την παγωνιά . Ήταν φοβερό .

ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗΣ Μα εγώ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Σιωπή κατηγορούμενε . Ευχαριστώ κυρία μου , να περάσει ο επόμενος μάρτυς κύριος Φρίξος Λεφτάκης , πρόεδρος των εμπόρων παιχνιδιών .

Φ.ΛΕΦΤΑΚΗΣ Παρών . Έχουμε κάνει μήνυση στον κύριο Αι – Βασίλη γιατί εδώ και πολλά χρόνια κάθε βράδυ Πρωτοχρονιάς μοιράζει κρυφά παιχνίδια στα παιδιά και εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα δικά μας .

ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗΣ Μα εγώ ,να σας εξηγήσω.....

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Σιωπή κατηγορούμενε , απ'ότι βλέπω σε βαραίνουν ένα σωρό κατηγορίες ,έχουμε και λέμε ,παράνομη στάθμευση ,φθορά ξένης ιδιοκτησίας ,διάρρηξη ,κακοποίηση ταρανδων ,αθέμιτο ανταγωνισμό στην τιμή των δώρων καιαυτό μας ήρθε μόλις τώρα από την Αεροπορία μας ...παράβιαση εναέριου χώρου ,πως πετάτε έτσι κύριε με το έλκηθρό σας άδεια πήρατε τι το περάσαμε εδώ .Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά

ΑΙ -ΒΑΣΙΛΗΣ Είμαι αθώος ,δεν ήξερα για το παρκάρισμα ,χρόνια τώρα μπαίνω τα βράδια της Πρωτοχρονιάς στα σπίτια για να αφήσω τα παιχνίδια στα παιδάκια ,αλλά αυτός ο κύριος είχε το δέντρο του μπροστά στην μπαλκονόπορτα και χωρίς να το θέλω σκόνταψα αλλά και αυτός με κυνήγησε με το δίκαννό του ,πήρα μια τρομάρα !Όσο για τα ζωάκια μου τα λατρεύω δε θα τα ταλαιπωρούσα ποτέ !Και ο κύριος Λεφτάκης δεν έχει δίκιο όλα τα παιδιά δικαιούνται ένα δωράκι μια φορά το χρόνο χωρίς να αναγκάζονται να το πληρώσουν άλλωστε υπάρχουν και ένα σωρό φτωχά παιδάκια τι θα γίνει μ'αυτά

Ακούγονται παιδικές φωνές και συνθήματα Αφήστε ελεύθερο τον Άι Βασίλη ,Φίλοι φίλοι με τον Άι Βασίλη και τον ελευθερώνουν

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ίσως να έχουν δίκιο τελικά .Καλά Χριστούγεννα!!!!

4 Σχολίο μου αγαπημένο
δ' αφήνω έπε για
συν εξοχή πηγαίνω
με τ' άλλα τα παιδιά

Πέρασα και φέτος
για ζωή χρυσή
από καρά γέφυρα
κι από όμορφα ποτά

και σ' κατέ μου κύριε
που όλη τη σπονιά
κουράσθηκες για μένα
σου δίνω δύο φιγιά

Έρχονται κριζαύγενα

1) Έρχονται κριζαύγενα
κι όλη γύρω η πλάση
μέχρι εσομάζεται
για να τα γιορτάσει

2) Νιώθω σαν οσα καταληρα
και βαυνά και κάρνοι
κι ένα αστέρι ολόκληρο
πες στα ουράνια γάλη

3) Οι (τρεις μάγοι) κινησαν
το κριζαύ να βρουνε
και στους δρόμους πρόδεχα
καταναζη ανηκούνε

4

Οι Σουθησις
ερωτήσαν

κάρνου ε'σθίουεριο

Έρχονται κριζαύγενα
δύσε όλοι τα χέρια

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Τριγωνα, Καλαντα σκορπισαν παντου
καθε spiti mia folia tou mikrou Hristou

Τριγωνα, Καλαντα mes ti yitonia
irthan ta Christouyenna ki
Protochronia

Astro fotino tha vyi yiortino
minima tha feri ap' ton ourano(2)

Τριγωνα, Καλαντα sto mikro chorio
ke chtipa charoumena to kambanario

Τριγωνα, Καλαντα σκορπισαν παντου
καθε spiti mia folia tou mikrou
Christou.